



TOT VROOM AANDENKEN VAN

**CHRISTOPHE  
VAN DEN BERGHE**

zoontje van Heer en Mevrouw  
**RENÉ VAN DEN BERGHE-SAELENS**

geboren te Oudenaarde op 7 november 1975  
en aan de liefde zijner ouders ontrukkt de  
19 februari 1976.

---

Het was een Engel, schuld'loos rein,  
Door God aan de aard' gegeven.  
Ach, de ouders wisten niet, hoe kort  
Hun lieveling zou leven !

En beiden hadden 't innig lief,  
En wilden 't hier behouden ;  
Zij hoopten, dat zij 't volst geluk  
Der aard' het schenken zouden !

O moederliefde, o vadermin !  
God kwam u zeer beproeven...  
Uw Engel hoort den hemel toe  
En mocht hier niet vertoeven !...

Uw kind ging u ten hemel voor,  
Om daar u te verbeiden ;  
En 't heil, dat gij het geven woudt,  
Zal 't ginds voor u bereiden !

Aan allen, familieleden en vrienden hartelijk  
dank voor Uw medeleven en gebed voor steun  
en moed bij het pijnlijkste verlies dat op de  
wereld bestaat.