

Ik zal niet sterven maar blijven leven  
en alom verhalen het werk van de Heer. Ps.118

Bid met ons om Gods genade voor

**MEVROUW**

**Clara VAN DEN BERGHE**

weduwe van de heer Omer De Clercq

geboren te Rozebeke op 25 september 1916 en  
er vrij onverwachts overleden op Paaszondag  
22 april 1984, begeleid door het gelovig gebed  
van de kerk.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

---

God, almachtige Vader,  
dit is de dag waarop Gij uw Zoon Jezus  
uit de doden hebt opgewekt.

Gij hebt Hem gezalfd met de H. Geest  
en verheven boven al wat leeft.

Wij vragen U :

bevestig ons geloof in de verrezen Heer,  
wek ons op uit de dood en de zonde.

Dat wij ons niet vastklampen  
aan wat voorbijgaat

maar uitzien naar uw heerlijkheid.  
(openingsgebed Paaszondag)

Terwijl onze parochiegemeenschap  
dit gebed in Paasvreugde opdroeg,  
is ongezien en in grote stilte

onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder  
opgeroepen voor de troon van de  
Allerhoogste.

Reeds bijna twintig jaar was vader haar en  
ons op die weg voorgegaan,  
en heeft zij bij bureu en familie  
troost en opbeuring gevonden en bij  
gelegenheid ook gebracht.  
Ze trachtte vreugde te brengen overal waar  
dit mogelijk was.

Moge haar leven nu geborgen zijn bij God  
die Leven en Liefde is.

En mogen wij op onze beurt getuigen  
van de Geest die in ons leeft door Jezus  
offer van gehoorzaamheid en  
door zijn verrijzenis.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons  
nu en in het uur van onze dood.

---

Gaston De Clercq-Gravenstijn Agnes  
en kinderen  
Roger Moerman-De Clercq Edith en kinderen

De families VAN DEN BERGHE-DE RIJCKE en  
DE CLERCQ-CORNIL

**danken U van harte**

**voor de blijken van kristelijke deelneming.**

---

begrafenis r. de pauw - zwalm - druk morre