

Geloofd zij Jezus Christus

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

**Clara, Magdalena
VAN DEN BERGHE**

Echtgenote van de heer
Theophiel DE COUVREUR

Geboren te Michelbeke op 20 juni 1910 en
godvruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 19 juli 1983,
gesterkt door het Sakrament der zieken en
de pauselijke zegen in het stervensuur.

De families :

VAN DEN BERGHE, DE COUVREUR,
TAILDEMAN en VEKEMAN,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

De namis zal opgedragen worden in de pa-
rochiekerk op zondag, 7 augustus 1983 om
8.30 uur.

« Heer God,
Gij hebt onze naam geschreven in de palm
van uw hand ;

Gij hebt ons niet bestemd voor de dood,
maar door onze dood heen naar een eeuwig
leven bij U.

Wij vertrouwen op het woord van uw Zoon.
Door de dood heen zullen wij geborgenheid
vinden in het mysterie van goedheid
dat alle begrip overtreft
door en met Christus, onze Heer ».

Dierbare echtgenoot, wij hebben samen in
ons huwelijksleven de vreugden, maar ook
veel beproevingen en lijden gedragen. Nu is
het uur gekomen om afscheid te nemen,
maar niet voor altijd. Wanneer wij met Chris-
tus hebben geleefd worden wij eenmaal ver-
enigd in de hemel.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, dank voor uw liefde en zorg voor
uw ouders. Blijf nu voor vader zorgen. En
gedenk mij in familiegebed en in de weke-
lijkse zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.