

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel Van den Berghe

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN COPPENOLLE

geboren te St. Maria-Oudenhove de 12 December
1883 en godvruchtig overleden in de kliniek te Op-
brakel de 4 Januari 1952.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de man die de Heer vreest en den raad
der bozen niet gevolgd heeft maar wiens wil verkleefd
was aan de wet van God. Ik heb de Heer altijd voor
ogen gehad; daarom zal mijn lichaam rusten met de
hoop der verrijzenis. (Ps. 15, 8 en 9)

Eenvoudig en rechtschapen van hart, zachtmoedig
en voorzichtig, heeft hij een voorbeeldig leven geleid.
Met een volkomen onderwerping aan Gods H. Wil
heeft hij de beproevingen van het leven en het lijden
op zijn ziekbed gedragen, ten volle overtuigd dat wij
hier op aarde met Jezus moeten lijden om met Hem
eeuwig te mogen zegepralen.

Mijn dierbare Echtgenote, vele jaren hebben wij
elkaars geluk betracht. Heb dank voor uw goede zor-
gen. Beminde Kinderen, bewaart diep in U de beel-
tenis van uw goede vader en richt uw leven altijd
naar zijn voorbeeld.

Beminde Familieleden en Vrienden, vaartwel; ver-
geet mij niet in uw gebeden en heilige missen. Ik zal
U altijd dankbaar blijven bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300d.a.)

Uitg. Jooris, Faliestraat, 28, St. Maria-Oudenhove



Mevrouw Cyriel VAN DEN BERGHE, geboren Maria VAN COPPENOLLE ;
Mijnheer en Mevrouw Etienne ASCOOP-VAN DEN BERGHE en dochtertje Martine ;
Mijnheer en Mevrouw Albert LAMARCO-VAN DEN BERGHE en zoonje Willy ;
Mijnheer en Mevrouw Marceau ASCOOP-VAN DEN BERGHE ;

De familiën VAN DEN BERGHE, VAN COPPENOLLE, DE VLEESCHAUWER,
KENNOF en DE MEULEMEESTER

DANKEN U.