

«Gods wegen zijn de onze niet:
Hij weet, en wij begrijpen niet.»

†

In deze Eucharistieviering verenigd
bidden wij om de opneming
in het eeuwig Vaderhuis
van de heer

Cyriel Vandenberghe

echtgenoot van mevrouw

Rachel Pieteraerens

geboren te Galmaarden op 2 april 1925, en
godvruchtig overleden te Everbeek-Sint-
Marie op 24 juli 1973, gezalfd met het
H. Oliesel.

—

*Een ware troost waren voor ons uw blijken
van christelijke deelneming bij het heengaan
van hem die ons zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U oprecht :

*De families Vandenberghe, Pieteraerens,
De Vos en Van Wijmeersch.*

« Ik ben de Verrijzenis en het leven ;
wie in Mij gelooft, zal leven
in eeuwigheid. »

Heer, die deze woorden tot ons
gesproken hebt,
U vertrouwen wij ons toe
met alle leed en pijn die ons nu treffen.

Uw woorden
zijn woorden van eeuwig leven.

Tot wie anders zouden wij gaan ?
Gij zijt ons in het lijden voorgegaan
tot op het kruis.

Moge uw liefde ons troosten
en ons eenmaal terug samenbrengen
in uw heerlijkheid.

Drukk. Schrever