



BID VOOR DE ZIEL VAN

De Heer

**Cyriel - Camiel VANDENBERGHE**

weduwnaar van

Mevrouw Avilla VANDENBROUCKE

*geboren te Wevelgem op 10 april 1906  
en zachtjes in de Heer ontslapen te Kortrijk  
op 9 maart 1974.*

*Oudstrijder 1940-1945.*

Zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwig leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld door Hem te redden.

Dit zijn telkens weer de hoopvolle woorden, die ons de moed geven om hard te werken in deze wereld hier, omdat wij weten dat God veel groter is dan ons hart en dat al de dwaasheden die wij in ons leven bedreven niet zullen opwegen tegen Gods grote barmhartigheid en vergevingsgezindheid! Want God is een lieve Vader.

Zo moge De Heer ook zijn voor deze aardse vader die ons heden ontvallen is, die veel gewerkt heeft voor zijn kinderen, die met noeste arbeid een hele zaak heeft opgebouwd waarvan de kinderen nu de vruchten mogen plukken. De zaak had (sinds het jaar 1927) veel van zijn krachten gevraagd; te veel misschien, samen met een oorlog die bij hem

een blijvende invaliditeit veroorzaakte. Laten wij daarom in ons gebed, deze man en vader, samen met alle overledenen, dankbaar en piëteitsvol gedenken.

*Dierbare kinderen en familie,*

Ik heb mijn best gedaan om U goed op te brengen, en om de mensen ten dienste te staan. Volgt mij hierin na, en houdt met elkaar liefdevolle banden van vrede en eensgezindheid.

Ik dank U allen voor uw goedheid en liefdevolle zorgen gedurende de laatste dagen van mijn leven. Gedenkt mij in de eucharistie en in uw dagelijks gebed.

Heer en Mevrouw Marcel en Zoë VANDENBERGHE-HERMAN ;

Heer en Mevrouw Roger en Monique VANDENBERGHE-VANCOMPERNOLLE ;

Mejuffer Christine VANDENBERGHE ;

De families VANDENBERGHE-HIMPE, en VANDENBROUCKE-SINNAEVE,

*danken U voor de blijken  
van deelneming en gebed.*