



De ouderdom is een erekroon  
die op het pad der gerechtigheid wordt verkregen.

( Prov. 16,31 )

Vroom aandenken aan

Mevrouw

**Delphina Van Den Berghe**

weduwe van de Heer  
**ADOLF VAN COTTHEM**

geboren te Welle, de 8 november 1886  
en godvruchtig overleden in het home St. Raphaël  
te Liedekerke op 31 oktober 1967  
voorzien van de heilige Sakramenten der Zieken.

—  
Moeder, de vreugde van ons hart is verdwenen. . .  
Vele jaren hebben wij het geluk gehad  
onze goede moeder in ons midden te mogen behouden.  
En evenveel jaren mochten wij haar liefde  
en bezorgdheid voor ons allen ondervinden.

Want moeder was goed:

ze gaf zich voor haar gezin,  
ze was bezorgd voor haar kinderen en kleinkinderen  
en in haar moederlijke genegenheid  
hield zij gans haar gezin samen.

God wij danken U om de grote schat  
die Gij ons gegeven hebt.

Nu het ogenblik van scheiden is aangebroken,  
onderwerpen wij ons deemoedig aan uw H. Wil.  
Wij weten dat het aardse leven van onze moeder  
nu is overgegaan in een eeuwig leven,  
waar geen pijn of smart,  
geen rouw of droefenis haar nog ooit zal treffen.

Met de Liturgie der Overledenen roepen wij haar toe:

" Ten paradijze mogen de Engelen U geleiden,  
en moogt gij daar de eeuwige rust genieten, „

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,  
ik dank U voor al uw genegenheid en zorgen.

U waart steeds bezorgd om mij in mijn oude dag  
en gij hebt mij werkelijk een steun geweest  
wanneer de lichamelijke krachten mij ontbraken.  
God zal het U lonen.

Vergeet uw vader en moeder zeker niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, op U betrouw ik.

De Families VAN COTTHEM, VAN DEN BERGHE,  
RAES, SNEL en VAN DER STRAETEN

DANKEN

U oprecht om uw gebeden  
en deelneming in hun droefheid

Druk. Wilfried Van Paepegem - Dend.