

†

Blijf in een vroom gebed indachtig

DE HEER

## Désiré VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw

**Clarisse MEJOR**

geboren te Nederename de 2 januari 1931 en  
overleden te Gent de 17 mei 1975, gesterkt door  
de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Leven is een proeve afleggen van wat men  
waard is.

Elk mens immers krijgt talenten die hij moet  
gebruiken.

Ze zijn niet van ons, maar van de Schepper.  
En daarom zullen we er eenmaal rekening mee-  
ten van afleggen.

Wie ze goed gebruikte, zal beloond worden.  
Daarom moeten we in ons leven altijd wijs zijn.

Désiré was een goede, stille man, die met  
iedereen over de baan kon en in vrede trachtte  
te leven met elkeen. Een stille werker, niet  
bang van last of moeite, doch altijd bereid om  
anderen te helpen.

Goede echtgenoot en vader voor zijn gezin,  
is hij vrij onverwacht voor ons allen, terugge-  
keerd naar de Vader.

Dierbare echtgenote, kinderen, broer en zusters,  
wat wij al die jaren voor mekaar zijn geweest,  
daarvoor zijn woorden ontoereikend. Dankbaar  
mogen wij zijn voor al die jaren, dankbaar voor  
onze kinderen, voor ons gelukkig huwelijks-  
leven. Blijft mij uw genegenheid en liefde be-  
tonen door mij te gedenken in uw gebeden.

Gij allen, vrienden en kennissen, weest mij  
indachtig.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

†

UW DEELNEMING IN HET VERLIES

VAN HEM DIE ONS ZO DIERBAAR

WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,

EN UW GEBED WAS EEN KOST-

BARE HULP VOOR ONZE WEL-

BEMINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

ZIJN ECHTGENOTE

ZIJN KINDEREN

De families

VAN DEN BERGHE, MEJOR

BEKAERT en VAN HUFFEL

sanderus