

Heer, geef hem de eeuwige rust, en dat het eeuwige licht hem verschijne!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Desiré VAN DEN BERGHE

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 21 Oktober 1876
en er godvruchtig overleden de 31 December 1955,
Gesterkt door de laatste H. II. Sacramenten.



De Heer klopt op de deur van ons hart als Hij ons door de kwellingen der ziekte vermaant dat de dood nabij is. (H. Augustinus)

Gelukkig de man, die de Heer vreest en de raad der bozen niet gevolgd heeft, maar wiens wil verkleefd was aan de wet van God. Ik heb de Heer altijd voor ogen gehad; daarom zal mijn lichaam rusten met de hoop der Verrijzenis. (Ps. 15, 8 en 9)

Een plichtbewust en werkzaam mens is van ons heengegaan. In al zijn oprechtheid en eenvoud heeft hij aan allen die hem kenden een schoon voorbeeld nagelaten. Plichtsgetrouw en werkzaam in zijn leven, verduuldig in zijn ziekte, onderwierp hij zich ook gelaten aan de wil van O.L.Heer.

Dierbare Zuster, Broeder en familieleden, hebt dank voor uw liefdevolle verzorging; dat de Heer het u vergelde. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Gebed : Gewaardig, Heer, het gebed te aanhoren dat wij Uwe Barmhartigheid toesturen voor de ziel van uw dienaar welke Gij uit deze wereld hebt doen scheiden. Verleen hem een plaats van rust en vrede in gezelschap uwer heiligen, door Christus onzen Heer Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Uitg. Béni Vanderzwalmen, koster, Maria-Oudenh.



De familiën VAN DEN BERGHE-DE VLEESCHOUWER

bedanken voor de blijken
van kristelijke deelneming.