

Gelukkig de mensch die altijd bereid is om te sterven.



ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

Désiré VAN DEN BERGHE

Weduenaar van Mevr. **Eugenie Van De Velde** geboren te Ste Maria-Oudenhove den 22 Februari 1860 en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde den 5 Juli 1944. Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op den weg der gerechtigheid gevonden worden. Ps XVI

Gelukkig en wijs is de mensch die altijd zóó leeft, gelijk hij wilt dat de Heer hem bij zijn sterven vinde. Zalig hij, die zijn sterfenuur steeds voor oogen houdt en zich dagelijks op het sterven voorbereidt. (Nav. Chr.)

De overledene was en goede huisvader, hij leerde zijn kinderen de vreugde van den arbeid; Godsvreezend en deugdzaam mag hij op Gods barmhartigheid rekenen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U allen voor uw zorgen, liefde en genegenheid. Bidt voor mij en vergeet mij niet, nu ik aan uwe oogen onttrokken ben. Met moeder, hierna maals, wacht ik U allen op. Bemint elkaar in den Heer.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
(300 d. afl.)

Sott. dr. «De Beiaard» U. W^e Suys, S.Maria-Lierde

De Familiën VAN DEN BERGHE, D'HOKER, VAN DE
VELDE en DE SMET-VAN DAMME:

**danken U voor uw gebeden en uw deelname
in den rouw bij het afsterven van Mijnheer**

Désiré VAN DEN BERGHE

Sott. dr. «De Beiaard» U. W^e Suys, S.Maria-Lierde