

Ik schenk vergiffenis aan allen die me ooit hebben misdaan.  
(woorden van de stervende).



DIT BLIJVEND AANDENKEN

weze u een uitnodiging tot een vroom gebed voor de ziel van Mijnheer

**Edmond Van den Berghe**

echtgenoot van Mevrouw

**CLARA COPPENS**

geboren te Aspelare op 3 december 1891 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Ophasselt op 28 november 1963.

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Edmond was een van die taaië mannen, welke zich niet gemakkelijk geven. De kwaal die hij al maanden droeg, had zijn gestel ondermijnd, maar toch bleef hij op de been tot hij eindelijk uitgeput van krachten voor goed het bed nemen moest.

Van zijn groot gezin was hij de goede vader en waar zijn kinderen ook waren uitgezwermd, ze keerden dikwijls bij vader weer.

Met innig verlangen zag hij uit naar de laatste H. H. Sacramenten en ontving hij in zijn hart Onze Lieve Heer, met Wie hij zich zo dikwijls in de H. Bondscommunie had verenigd.

Omringd door vrouw en kinderen, na elkeen de hand te hebben gedrukt, is hij kalm en gerust van hier heengegaan.

Dierbare echtgenote, ik ben u en de kinderen zeer dankbaar om uw genegenheid en beste zorgen. Wij hebben, zoals u weet, veel harde maar ook veel schone dagen gekend. Zo is het leven: een lach en een traan, laten we ons Heer danken om al het schone. Vaarwel!

Bemide kinderen, uw vader leerde u te bidden en te werken. Dat zijn twee grote plichten in het leven. Vergeet het niet en bidt voor mij.

H. Barbara, patrones der goede dood, bid voor ons.



De families VAN DEN BERGHE  
COPPENS  
VAN DEN HOLE  
OTTE

*danken u oprecht voor uw  
blijken van christelijke deel-  
neming.*

.....  
Uitg : Willy Van den Berghe, Idegem.