

EEN ZALIGE GEDACHTENIS AAN MEVROUW

Elvire VANDENBERGHE

weduwe van DE HEER

VANDE MEULEBROUCKE MICHEL

geboren te Helkijn op 27 september 1895 en godvruchtig overleden te Zottegem op 15 februari 1978 gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

—

Stil als haar leven is deze gelovige vrouw en voorbeeldige echtgenote van deze wereld heengegaan. Haar leven was eenvoudig maar dienstvaardig in menselijke goedheid.

Om haar omgang werd zij door iedereen geacht en bemind. Bezield door een diepe godsvrucht en vurig geloof heeft zij in stille deugzaamheid en nauwgezette plichtsvervulling haar leven verdienstelijk gemaakt. Bovendien was haar leven getekend door het kruis.

De beproevingen zijn haar niet gespaard gebleven. Het te vroeg afsterven van haar man bleef een pijnlijke leemte in haar leven. Doch in Kristelijke berusting en met voorbeeldige gelatenheid is zij de Goddelijke Meester op zijn lijdensweg nagegaan.

In het gebed vond zij steeds troost en opbeuring. Voorzeker zal God z'n trouwe dienaar nu belonen in de vreugde en de vrede van het hemels Vaderhuis.

Beste zuster en familieleden, hebt dank voor uw genegenheid en toegewijde zorgen. Laten wij één blijven door gebed voor elkander.

Vaart wel en tot weerziens !

Dat zij in Vrede ruste.

De families VANDENBERGHE,
VANDE MEULEBROUCKE,

danken voor uw medeleven.

Dr. Schautteet - Welzijnstr. - Zottegem