

HEER, UW WIL GESCHIEDE!

+

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
Mevrouw

Elza VAN DEN BERGHE

echtgenote van Mijnheer

Maurice DE SCHEPPER

*geboren te Nederename de 23 januari 1906 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 31 januari
1960, versterkt door de genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.*

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

'Een moeder sterft altijd te vroeg' dat zullen zij
dikwijls herhalen, die dit smartelijk verlies moeten
ondergaan.

De dierbare overledene was een kristelijke, zorg-
zame echtgenote en moeder, die steeds oog had op
het geluk van haar gezin. Ook wanneer slag op
slag haar eigen familie kwam treffen, bleef zij
vertrouwen en hard doorwerken. Totdat zijzelf haar
gezin in Gods handen moest overlaten.

Dierbare Echtgenoot, heb dank voor de jaren-
lange samenwerking bij de opvoeding van onze kin-
deren; ik blijf u nu helpen van hierboven. Heb
moed en vertrouwen.

Beste Kinderen, uw moeder blijft over u waken;
helpt en troost vader met ware kinderliefde. Gods
zegen ruste over u.

Dierbare familieleden en vrienden, tot weerziens
in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

SANDERUS

Mijnheer Maurice DE SCHEPPER-VAN DEN BERGHE, haar echtgenoot;

Mijnheer André DE SCHEPPER en Mejuffer Fernande NEUF COURT,
zijn verloofde;

Mejuffer Andréa DE SCHEPPER;

Mijnheer Marc DE SCHEPPER,

haar kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Désiré VAN DEN BERGHE-DE KEUKELEIRE,
haar ouders;

De Familiën VAN DEN BERGHE, DE SCHEPPER, DE KEUKELEIRE
en EECKHOUT;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING
IN ROUW EN GEBEDEN.