

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.



Gedenk in uw gebeden de ziel van

JUFFROUW

EMMA VAN DEN BERGHE

geboren te St-Maria-Oudenhove, de 16 september
1871 en zacht in de Heer ontslapen te Strijpen,
de 8 januari 1966, voorzien van de
H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

De hoge ouderdom is een erekroon, die op
de weg der gerechtigheid wordt bereikt.

(Spr. XVI. 31)

En die weg van gerechtigheid heeft zij be-
wandeld: haar leven is geweest een leven van
naarstigste arbeid, strenge plichtsvervulling en van
gebed.

Zij was een gunsteling van het leven. God
gaf haar vele jaren van zegen en geluk en zij
was er Hem dankbaar voor.

Stil eenvoudig, onopgemerkt ging haar leven
voorbij, maar in Gods ogen was het schoon,
omdat het getooid was met die deugden, die van
de mens een kind van God maken.

Moge de Heer, die zij zo trouw gediend heeft,
haar nu opnemen in het hemels vaderland.

Beste neef, goede nicht en kleinneef, ik dank
u voor de genegenheid en voor alles wat gij voor
mij deedt. Ik was zo goed bij u. Na een lang
leven geeft de Heer mij de eeuwige rust. Bij
Hem zal ik uw voorspreekster zijn. Tot weerziens.

Familie en vrienden, gedenkt mij in uw ge-
beden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mevrouw Wed. Clarisse VAN DEN BERGHE-
CEUTERICK, kinderen en kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Alfons DE VLEESCHOU-
WER-VAN DEN BERGHE,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Remi VAN DEN BERGHE-
VAN WYMEERSCH,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Cyriel VAN DEN BERGHE-
VAN COPPENOLLE,

haar schoonzuster, neven en nichten

De familie VAN DEN BERGHE,

De familie DE VLEESCHOUWER,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebeden hen
betoonend in hun rouw.