

Mijnheer Théopliel Vanden Berghe ;

Mijnheer en Mevrouw Michel De Smet-Vanden Berghe ;

Mijnheer en Mevrouw Amand Biesbrouck-Vanden Berghe ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice Vanden Berghe-Vuye, *zijn kinderen ;*

Mijnheer en Mevrouw Henri Vanden Berghe-Berms en kinderen,
zijn broeder ;

De familiën Vanden Berghe, Van Assche, Vanden Hove en Peyskens.

Danken om uwe deelneming en gebeden.

Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven aan die ons misdeden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Ferdinand VANDEN BERGHE

Weduwnaar van

Renilde VAN ASSCHE

en van Pauline VANDEN HOVE

geboren te Eine, den 17 April 1881, en godvruchtig overleden te Eename, den 27 December 1948, gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De duurzame overledene was een man van groot geloof en vertrouwen.

Het heeft den goeden God behaagd zijn getrouwheid door allerhande smartelijke beproevingen, op de proef te stellen. Doch daar hij van jongs af den oppersten Meester had gevreesd en bemind bedroefde hij zich niet omdat kwellingen hem overkwamen, maar hij bleef onberoerd in den dienst des Heren.

De laatste dagen was hij kalm en gans onderworpen aan den H. Wil van God, indachtig dat wij hier op aarde geen blijvende woonplaats hebben, en dat wij langs den weg der beproeving het Rijk Gods moeten binnentreden.

Duurbare Kinderen, gaarne had ik U allen rond mijn sterfbed gezien, doch de Heer van hierboven heeft het anders gewild : Zijn H. Wil geschiede. Troost en sterkt elkander en betrouwt op de Goddelijke Voorzienigheid. Eens komt de dag, dat wij allen verenigd voor Gods Troon, voor eeuwig gelukkig zullen zijn. Weest mij, ook gij mijn *Bloedverwanten*, indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid

(100 d. afl.)

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers