

"Waakt en weest steeds bereid!"

†

VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Frans VAN DEN BERGHE,

echtgenoot van Mevrouw
Irène BOUSSAER,

geboren te St-Kathelijne-Waver op 13 januari 1911
en vrij plots overleden te Oosterzele

op 17 december 1972,

gesterkt met het H. Oliesel (in extremis.)

OUD-STRIJDER 1940 - 1945.

Heel onverwachts kan de Heer de mens oproepen om hem te laten delen in zijn eeuwige liefde. Zo gebeurde het ook met deze werkzame man, die maar leefde voor zijn zaak. Veel zorg en kommer bracht de bloemisterij mede. Maar de dierbare overledene waardeerde zijn werk. Bloemen zijn zo broos en teder, ze behoren tot de mooiste schepselen van de Heer. - Was Frans daardoor ook die rustige, kalme werker? die goede toegewijde man en echtgenoot? Daarom vrouwen we erop dat hij nu reeds in de liefde van de hemelse Vader is opgenomen.

Dierbare Echtgenote en Schoonmoeder, zo lang hadden we elkaar nog nodig zoek uw sterkte en uw troost in het gebed tot God, de Heer. Hij zal wel alles voor het beste schikken. En hopen we dat wij weer eens blijvend met elkaar verbonden worden.

Mijn Jezus. barmhartigheid!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

dmn

†

Mevrouw Frans VAN DEN BERGHE,
geboren Irène BOUSSAER ;
Mevrouw We Frans BOUSSAER-ROGGE ;

De Familie VAN DEN BERGHE ;
De Familie BOUSSAER ;
De Familie VAN OUTRIVE ;
De Familie ROGGE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.