

En stille... zoo viel het toen, stille...

.....  
om 't schrikken en om den eerebied  
en de komste van... den Heer !

G.G.



Vroom aandenken aan

## **Gustaaf VAN DEN BERGHE**

**echtgenoot van Maria, Hermance Steenhoudt**

geboren te Goferdinge op 24 juli 1903  
overleden in het A.Z. St-Rafaël te Leuven

op 7 juli 1982.

Gesterkt door het Sakrament der Zieken.

De families : VAN DEN BERGHE - STEENHOUDT  
VAN HERREWEGHE - LAUWAERT

danken voor uw medevoelen en  
gebed.

- Lees in het Evangelie het Passieverhaal  
en gij zult het lijdensprobleem begrijpen.

- Leg uw ijzeren wil en uw recht in de  
zachte Wil van God en alles zal goed zijn.

- Leer alleen staan en gij zult zien  
hoeveel zelfstandigheid er u nog ontbreekt.

- Leer alleen leven met uw ziel en  
gij zult eeuwigheid beleven.

- Draag de blijheid op uw aangezicht  
want gij zijt een verlost van Christus.

- Deel u zelf en alles mee in liefde  
aan het welzijn van de evenmens.

Pater Callewaert '45  
(uit de nota's van Vader)

Drukkerij Haelferman - Waarbeke