



DANKBAAR OM WAT HIJ VOOR ONS
GEWEEST IS NEMEN WIJ AFSCHEID VAN
DE HEER

Hector VANDENBERGHE

weduwenaar van

Mevrouw Marguerite WATTEZ,

geboren te Nederbrakel op 5 september 1903
en godvruchtig overleden te Gent in de
kliniek H. Familie op 5 september 1988.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

God, onze Vader,

Afscheid nemen is het moeilijkste dat er
in het leven bestaat; wij leren het nooit.
Ondanks onze pijn en ons verdriet willen
wij U van harte danken voor die vele jaren
van liefdevol samenleven met ons vader.

Hij was een diep-gelovig man, die ten
volle leefde vanuit zijn geloof. Dat gaf
hem de kracht om zich tot het uiterste toe
in te zetten voor zijn gezin, voor zijn fami-
lie en voor vele eenvoudige mensen in
zijn omgeving. Dit maakte hem ten zeerste
bemind in ruime kring.

Achter zijn stoer uiterlijk schuilde een
warm en dankbaar hart voor iedere kleine
attentie of blijk van genegenheid.

Heerlijk kon hij genieten van de vreugde-
volle momenten in familiekring maar even
intens leefde hij mee in moeilijke omstan-
digheden.

Hij was terecht fier op zijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen, die hij al-
len een gelukkige weg in het leven zag
opgaan. Aan hen allen gaf hij een sprekende
getuigenis van een oprecht en ongekunsteld
leven voor mekaar.

Heer, wij danken U voor dit lang en gelukkig
leven van ons vader dat juist geteld 85 jaar
heeft mogen duren.

Wij vouwen onze handen tot gebed en ver-
trouwen ons vader, die ons zo lief was,
toe aan U.

Namis: vrijdag 21 oktober 1988 om 19.30 u.

De families

VANDENBERGHE, CARLIER,

WATTEZ, HIBAÚDE,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. L. De Ruyver, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

