

"Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden". (acht Zaligheden).



GEDENK IN UW GEBED EN REGELMATIG
EUCHARISTISCH OFFER

DE HEER

Henri VAN DEN BERGHE

Echtgenoot van Mevrouw

Angèle VAN ASSELT.

Hij werd geboren te Herzele op 23 mei 1901, en is overleden te Herzele op 5 juni 1971, gesterkt door het Sakrament der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Bij het heengaan van onze dierbare afgestorvene, treft ons het vermanend gebod van de Heer: "Weest altijd waakzaam en voorbereid op uw stervensuur, want zie, Ik kom als een dief in de nacht".

Laten we de Heer vragen en er zelf voor zorgen dat we altijd in ons leven voorbereid en gereed zijn om voor het gerecht van de Heer te verschijnen.

Wij danken de Heer voor het schone en het goede in het leven van onze dierbare afgestorvene. Hij heeft hard gewerkt en was vriendelijk in zijn omgang met de mensen. Moge God, hem opnemen in Zijn hemelse vreugde.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, alhoewel ik reeds enkele verwittigingen van

ziekte gekregen had, heeft de dood me toch heel plots uit uw midden weggenomen. Dank aan allen voor alles wat ge in mijn leven gedaan hebt. Leeft verder in vrede en welvaart en vergeet me niet in gebed en herinnering.

"Mijn Jezus barmhartigheid".



Mevrouw Henri Van Den Berghe-Van Asselt,
Mijnheer en Mevrouw Paul Van Den Berghe-Delwiche, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Lucien De Cock-Van Den Berghe en kinderen,

De families VAN DEN BERGHE,
VAN ASSELT,
VAN HERREWEGHE
en
BOMBEKE.

DANKEN voor Uw bliken van deelneming in hun rouw voor Uw gebeden.

Drukk. DE TOREN, Herzele