

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Irma VAN DEN BERGHE

Weduwe van Louis PAESMANS,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 26 april
1897 en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 4 oktober 1985.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oorlogsweduwe 1914-1918

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

« Heer, onze God en Vader,
blijdschap en vreugde,
maar ook pijn en lijden
tekenen ons bestaan.

Wij bidden voor moeder
die uit dit aardse leven is weggegaan.
Neem haar op in de rust en de vreugde
van Uw eeuwig Licht
uit de kracht en door de verdiensten
van Jezus Christus, Uw Zoon ».

Wij danken U, Heer, voor onze goede moe-
der die U en ons zo nabij was, in haar
stille eenvoud, haar grote toewijding en
haar blijde glimlach.

Bij ieder overlijden is de H. Schrift steeds

daar met dat woord van troost in de be-
loftevolle woorden van de Heer Jezus :

« Ik ben de verrijzenis en het leven, wie
in Mij gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven ».

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,
wat ik voor U gedaan heb, hebt gij mij
willen teruggeven in mijn laatste levensja-
ren, want ik was gelukkig bij en met U.
Het deed mij zoveel deugd mij door U om-
geven te zien en te weten dat bij U voor
moeder nooit iets te veel was.

Dierbare familie, beste kennissen, ik ben U
dankbaar voor alles wat gij voor mij gedaan
hebt: een kort bezoekje, een blijde goede
dag, ik was er gelukkig om. Moge de ze-
gen van de Heer U verder vergezellen.

Op uw aller gebeden reken ik vooral ge-
durende uw wekelijkse H. Eucharistieviering.
O.-L.-Vrouw van de rozenkrans, spreek voor
mij ten beste.

De families

VAN DEN BERGHE, PAESMANS,
VAN PETEGHEM,
danken U voor uw medeleven.

Begr. Van Asbroeck, St.-Maria-Oudenhove
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel