

Wij zijn allen als vreemdelingen en reizigers op aarde.
Onze dagen vliegen als ene schaduw over de aarde heen
en wij verblijven er slechts een oogenblik. Parali. XXIX



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist Van Den Berghe

weduwnaar van Mevrouw
EMMA SCHEPENS

geboren te St Goriks-Oudenhove, op 1 Augustus 1864 en er
godvruchtig overleden, op 6 November 1952, versterkt door
de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



De mens die in lijden en sterven zich helemaal overgeeft
aan den wil van God zal in vrede sterven. H. Alph.

Gelijk het den Heer beliefdde zo is het geschied; dat Zijn
Heilige Naam gebenedijd zij.

De geheimen van God kunnen wij niet doorgronden;
nochtans moeten wij ons onderwerpen aan Zijne opperste
schikkingen; Zijne Wijsheid is immers oneindig en Zijne
Liefde tot ons kent gene palen. H. Bern.

Gelukkig en wijs is de mens, die zijn best doet van zo te
leven gelijk hij wenst bevonden te worden in het uur van
den dood.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie ik sterf, ik
verlaat u; wij zullen elkander wederzien in een gelukkiger
leven. Vergeet in uwe gebeden niet die U op aarde zo zeer
bemide. Dient God getrouwelijk, onthoudt zijne geboden
en leeft op zulke wijze dat gij nooit de dood te vrezen hebt.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7 quad.)

Mijnheer en Mevrouw Gilbert DE CUYPER-VAN DEN BERGHE, kinderen en klein-
kind,

Mijnheer Achiel PERSOONS-VAN DEN BERGHE, kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Achiel VAN DEN BERGHE-ROELAND en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Henri VAN DEN BERGHE-VAN LIEFDE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Alfons VAN DEN BERGHE-LEENAERT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Emiel VAN DEN BERGHE-FALQUE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Leon VAN DEN BERGHE-CALLAERT,

Mijnheer en Mevrouw Gerard VERMASEN-VAN DEN BERGHE.

De families VAN DEN BERGHE, SCHEPENS, DE RIDDER en GANSSE,

betuigen U hun innige dank voor de blijken van
getegenbeid in de diepe rouw die hen heeft getroffen.