

«Wie zijn taak als mens vervulde
in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap en
zijn liefde geven.»



Bid voor de zielerust van

Mevrouw
Joanna-Elisabeth Van den Berghe

Echtgenoot van de heer
Robert Misselyn

Geboren te Appelterre-Eichem
op 13 januari 1910 en zachtjes in de Heer
ontslapen te Erpe-Mere, in het Rusthuis
«Avondzon» op 13 december 1987,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden

Vergeet ze niet
die haar ganse leven
God en plicht
is trouw gebleven ;
die man en kinderen,
die bloedverwant en vriend
tot voorbeeld heeft
en troost gediend ;
die moe gesloofd,
die moe geleden,
een beter land
is ingetreden,
alwaar zij u,
vergeet ze niet
en bid voor haar,
eens wederziet !

Guido Gezelle

De families Van den Berghe, Misselyn,
Haelewijn en Eeckhout

danken U voor uw gebed en uw blijken van
sympathie.