



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Josephina Van den Berghe

weduwe van de heer

GILBERT PESSEMIER

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem

op 28 juli 1904 en overleden te Izegem

op 7 juli 1994.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De familie dankt U voor uw gebed
en medeleven.

Moeders sterven altijd te vroeg.

Moeder,

Je kon zó intens genieten
van mooie eenvoudige dingen:

de lente die er terug was
de kleur van bloesems en bloemen
de haagbeuk die weer groen werd
de eerste stapjes, het brabbeltaaltje
en de liedjes van je achterkleinkindjes.

Je leefde mee met vreugde en verdriet
van gans de familie en vele goeie vrienden.

Je kon luisteren en vertellen
tot op dat laatste moment
in je zetel op het tuinterras
en toen werd alles plots héél stil ...

Moeder, Oma, Grootoma
we zullen U heel erg missen.
Maar door uw diep geloof tijdens de ziekte
en het overlijden van vader heb jij ons
geleerd in tegenslag de pijn te dragen.

Dat zullen wij nu ook doen
en danken omdat jij zolang
bij ons mocht blijven.

