

"Doodsangsten hebben mij bestormd, de kwellingen van de onderwereld mij omkneld, en in mijn nood riep ik tot de Heer en Hij heeft mij verhoord vanuit zijn heilige tempel,,,

- liturgie van de voorvasten -

†

Bid tot God voor het eeuwig geluk
van Mijnheer

Kamiel VANDENBERGHE

Echtgenoot van Mevrouw
CLARISSE CEUTERICK

die op 23 februari 1963 overleed, gesterkt door het sakrament der zieken te St.-Maria-Oudenhove, waar hij geboren was op 25 maart 1869.

Niet zonder de menselijke droefheid over het heengaan van Kamiel, danken wij de Meester van het leven dat hij ons die gunst heeft toegestaan de dierbare overledene zolang in ons midden te mogen behouden.

Hij heeft een rijkgevuuld leven achter de rug: Een groot deel werd ingenomen met de vele vaderlijke zorgen welke vrouw en kinderen van hem opeisten en tergelijktijd deed hij niet onder voor de boeren in de streek. Maar wat hij precies allemaal deed weet geen mens meer te vertellen, de goede voornemens die hij maakte, zijn aan geen mens bekend. In één woord, hij heeft al doende en denkende zijn aanloop genomen naar hetgeen nu gekomen is: de ontmoeting met de Heer. Hoe meer hij zijn werkiyver moest kalmeren en intomen, zoveel sterker kwam in deze rustigeworden mens het heerlijk verlangen naar het goede en schone dat de Heer hem beloofde en waarvan hij iedere keer zekerder werd als hij deze laatste jaren zo telkens weer thuis de H. Communie mocht ontvangen.

Kamiel van U nemen wij geen afscheid: voor zo korte tijd is het de moeite niet meer. Wij blijven immers met u samen in gedachte en gebed:

Laat ons smeekgebed, bidden wij U, Heer,
aan de ziel van uw dienaar ten goede komen,
opdat Gij hem van alle zonden moogt ontslaan
en aan Uw verlossing deelachtig maken,

Gij die als God leeft en heerst

met God de vader,

in eenheid met de H. Geest,

doorheen de tijden.

De Families

VANDENBERGHE,
CEUTERICK,
DE VLEESCHOUWER,
PUTMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove