

« God is mild in barmhartigheid ! »



BID VOOR DE HEER

## LEON VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw

**Irma Van Doorselaere**

geboren te Rozebeke, de 20 november 1910  
en overleden te Gent, in de Volkskliniek,  
de 17 augustus 1976.

---

Zijn echtgenote en familie danken U  
om de troost, die U hun bracht  
door uw aanwezigheid en uw  
opbeurend woord.

« Leven is weven  
en sterven zijn stuk bij God afgeven »

Zo heeft het ooit een vlaamse schrijver neergepend.

God ligt aan de oorsprong van ons leven en Hij wacht ons op bij het einde van ons aards bestaan. Wij mogen terugkeren in de armen van de goede hemelse Vader.

Hem is het, Die wij vandaag bidden om mild erbarmen voor onze dierbare overledene.

God geve hem eeuwig leven in geluk en vrede ! Zo bidden wij graag voor hem, in grote dankbaarheid voor al het goede, dat wij door zijn werkzame handen en zijn minzaam hart mochten ontvangen.

«Lieve echtgenote en familie, mogen oprechte vriendenhart en U troost brengen in deze pijnlijke stonden. Wees elkanders steun en bid voor mij. Graag ontmoet ik U in Gods Vaderhuis.»

Begrafenisonderneming Mattheüs Merelbeke,  
Drukk. Fauconnier Bottelare