

Het klaarste bewijs van de genegenheid, die wij hem toedragen, is hem indachtig te zijn in onze gebeden.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Leopold Van Den Berghe

Echtgenoot van

Mevrouw Juliette Herregodts

geboren te Overboelare, de 6 oktober 1880, en er diep godvruchtig overleden, de 19 januari 1957, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Zijn dagen verlengde hij tot diep in de nacht, om te werken, te waken en te zorgen voor zijn diepbemide kroost.

Ver van zijn brood in ledigheid te eten leefde hij volledig in zichzelf vergetende opofferende liefde en volle toewijding aan het welzijn van zijn geliefde familie.

Zijn kinderen aanzag hij als de grootste schat die God hem gaf en zijn geluk was alleen afhankelijk van het hunne.

Geliefde echtgenote, meer dan ikzelf hebt gestreden om het onvermijdelijke te ontwijken, doch de Heer heeft het zo geschikt en uw verkleefde zorgen moeten thans voor U een troost betekenen; zoals wij onze kinderen hebben opgevoed zal het U bij hen nooit aan zorgen ontbreken.

Bemide kinderen, hebt dank, uw tedere zorgen, uw diepe droefheid getuigen alleen van uw trouwe en oprechte liefde.

Duurbare familieleden, vrienden en kennissen, ik dank U om uw genegenheid en weet dat ge mijn aandenken zult bewaren in uw talrijke gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Uitg. Wwe Cromphaut, Schendelbeke.

De familieën VAN DEN BERGHE, HERREGODTS,
HEREGOTS, VAN HEGHE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.