

Zalig degenen die in den Heer sterven, Apoc.



Bid voor de zielerust

van

LOUISE VAN DEN BERGHE

weduwe van

OMER PIEYNS

geboren te St. Martens-Lierde

den 25 Oktober 1872 en godvruchtig overleden te

Nederbrakel den 17 Mei 1946

versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde van den
H. Franciscus van Assisië

Terwijl er diepe treurnis in ons harte daalt om het heengaan dezer brave vrouw rijst er meteen in ons, een stille diepgaande bewondering voor de voorbeeldige huisvrouw die aan alle vrouwen een stichtend voorbeeld is geweest van wijs beleid, van onbegrensde naastenliefde, van onwankelbaar vertrouwen in Gods alwijze Voorzienigheid. Van al die deuyden en gaven vond zij den grondslag in haar levendig en vurig geloof en haar teedere godsvrucht tot Maria, van wien zij steeds een trouw kind was

Mijn dierbare familieleden, uw katholiek geloof weze steeds uw troost, Altijd zal ik bij U zijn en gij in uw gebeden zult altijd aan mij denken. Vaart allen wel en leeft schoon. God loone U voor uwe goede zorgen aan mij gedaan. Tot weerziens in den Hemel.

Maria, in droefheid wees onze Moeder.

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wwe O.Surdiacourt

De Familiën VAN DEN BERGHE-PIEYNS ;

BEDANKEN U voor de blijken van genegenheid
in den rouw die hun komt te treffen.