

Wanneer dit aardse sterfelijke leven eindigt,  
begint een eeuwig leven bij God.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## LUCIEN VAN DEN BERGHE

Echtgenoot van mevrouw  
**MARIA-JOSEE VAN DE MAELE**

Geboren te Overboelare op 30 november 1919  
en godvruchtig overleden te Gent op 1 au-  
gustus 1982, gesterkt met de HH. Sakramen-  
ten der zieken.

Ere-Veldwachter van de gemeente Iddergem  
Oudstrijder 1940-1945  
Krijgsgevangene van de oorlog 1940-1945  
Vereremerkt met verschillende militaire en  
burgerlijke eretekens

---

De mens wikt ... maar God beschikt.  
Door ons geloof weten wij dat God een an-  
der onverwoestbaar leven schenkt aan allen  
die Hem op aarde getracht hebben te dienen  
en te beminnen in alle oprechtheid en on-  
derwerping.

Zo mogen wij met betrouwen hemelwaarts  
opkijken en verwachten dat de hemelse Va-  
der onze dierbare overledene in zijn Rijk

zal opnemen, want ongekunsteld en onge-  
veinsd heeft hij gepoogd van zijn leven iets  
schoons te maken.

Hij leefde in de eerste plaats voor zijn  
gezin dat hem nauw aan het hart lag. Hij  
leefde voor zijn dorp dat hij trouw als veld-  
wachter 25 jaar had gediend. Ontelbaar zijn  
diegenen die door hem werden geholpen.  
Te vroeg verdwijnt hij uit die vertrouwde  
gemeenschap : spijs de beste zorgen van  
de zijnen is hij heengegaan van ons voor  
een leven zonder pijn en smart. Want de  
laatste jaren was het lijden zijn deel dat  
hij nochtans geduldig en verborgen verdroeg.  
Hij vocht voor zijn leven, maar hij aanvaar-  
de gelaten en betrouwvol op de Heer als  
het einde van de tocht in zicht was.

Moge hij nu van al zijn zwoegen en  
strijden genieten van de eeuwige rust.

In ons gebed krijgt hij een plaats op-  
dat hij verder zou leven in onze gedachten.

De families VAN DEN BERGHE,  
VAN DE MAELE,  
PUNNEWAERT en  
VAN MALDEGEM  
danken U voor uw medeleven en gebed.

---

Druk M. De Wever Iddergem - Tel. 66.72.11  
Begrav. - Grafzerken Depoorter, Iddergem