



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Madeleine VAN DEN BERGHE

weduwe van de

Heer Marcel HAESBROECK,

geboren te Michelbeke op

19 november 1913 en godvruchtig

overleden in de St-Franciscuskliniek

te Brakel-Opbrakel op

15 maart 1981,

voorzien van de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

De laatste maanden van haar leven heeft Madeleine in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Ze was zich bewust van de ernst van haar toestand en toch heeft ze alles gelaten doorstaan. Het kruis dezer beproeving heeft ze schoon en kristelijk gedragen, overtuigd dat zij die met de Heer hun lijden opnamen, eens met Hem zullen verheerlijkt worden. Haar kristelijke levenswandel liet haar de dood rustig tegemoet zien.

Het was haar een diep geluk wanneer de eenzaamheid van de ziekte doorbroken werd

door het bezoek van een vriend of een kennis. Nu is ze weerom verenigd met vader en genieten ze samen het geluk dat eeuwig duren zal.

Wel is ons hart bedroefd om haar heengaan, maar ons geloof brengt ons de zekerheid van het weerzien en daarom mogen we zeggen « Madeleine, tot weerziens bij de Heer ».

Bemide kinderen, blijft van elkaar houden, leef als ware kristenen, dan zult ge op aarde gelukkig zijn door alle levensomstandigheden heen en zijt ge zeker van het geluk dat ik nu geniet.

Jezus, op Uw goedheid stellen we al ons betrouwen.

De families VAN DEN BERGHE, HAESBROECK,
TAILDEMAN, VAN LIERDE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel