



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria VAN DEN BERGHE

weduwe van de Heer

Achilles VANDERGHEYNST

geboren te Etikhove op 18 februari 1896
en godvruchtig overleden op 5 mei 1981 te Ronse
in de kliniek der Zusters van Barmhartigheid
(Hogerlucht), gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

De Heer en Mevrouw
Georges VANDERGHEYNST - HEMMERIJCK,
en kind,

De Heer en Mevrouw
Gilbert DE VRIENDT - VANDERGHEYNST,
en kinderen,

De families VAN DEN BERGHE - OCKERMAN,
VANDERGHEYNST - HAELTERS,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Steeds moeten wij bereid zijn aan God re-
kenschap te geven over ons leven hier op aar-
de. Daarom is er slechts één zaak nodig : Gods
vriendschap en liefde in ons bewaren door een
echt christelijk en deugdzaam leven. Al het an-
dere heeft zó weinig belang !

Vol zorg heeft moeder haar leven doorge-
bracht : in wel en wee volbracht ze trouw en
oprecht haar plichten. Arbeid en gebed zijn
jaarlijk twee sterke hefbomen voor het leven,
waarmee de gelovige de wisselvalligheden van
het bestaan overwint.

Haar ziekte heeft zij met gelatenheid en chris-
telijke onderwerping gedragen : een treffend
voorbeeld van lijdzaamheid en geduld, en wer-
ven van hoge verdiensten. Nu gaat zij de eeu-
wige rust genieten.

Dierbare kinderen, ik dank U oprecht : ik weet
dat gij voor mij al het mogelijke hebt gegeven
aan genegenheid en zorgen. Blijft voor mij bid-
den, ook gij, Guy, en mijn beide zusters. Dankt
ook nog in mijn naam allen die door verple-
ging mij geholpen hebben. Tot weerziens in de
hemel !

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'hondt, Dijkstr. 65, Oudenaarde