

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## **Maria, Bertha VAN DEN BERGHE**

echtgenote van Mijnheer Polidoor TAILDEMAN,

Lid van de gepensioneerdenbond.

geboren te Michelbeke op 31 mei 1906 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem op 18 januari 1986, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Moeder is stil van ons heengegaan, stil en eenvoudig zoals ze geleefd heeft. Ze heeft dit tranendal verlaten om het om te wisselen met het eeuwig geluk, haar loon voor haar werken.

In de liturgie van de overledenen bidt de Kerk immers : « Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet weggenomen, het wordt veranderd. Want als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een nieuw huis gebouwd om daar voor goed te wonen. »

Dat loon heeft Bertha ruimschoots verdiend want haar leven was een aaneenschakeling van werken en zorgen voor haar gezin. Op de eerste plaats heeft ze God gegeven wat God toekomt. Ook als het haar krachten te boven ging vond ze de weg naar de kerk. In haar gezin had ze de handen vol met de huishouding en onderhoud voor de kinderen. In haar hart droeg ze de zorgen voor haar echtgenoot, die toen als zoveel streekgenoten hard labouur verrichtte in de « mijn ». Jaren-lang en van de morgen tot de avond.

Als de tijd van rust gekomen was konden haar kinderen en kleinkinderen méér meedelen in haar liefde en genegenheid, en zelfs het jongste spruitje van de familie koesterde ze zo graag met haar moederlijke tederheid.

Haar leven werd ook overschaduwd door kruis en beproeving, die ze gesteund door haar sterk geloof, met gelatenheid en overgave heeft gedragen.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, God roept mij tot Zich terug. Ik dank Hem om het leven en de zegen die ik mocht ontvangen. Ik dank u om de eerbied, de liefde en de goede zorgen waarme ge mij hebt omringd, ook en vooral als ik ziek was geworden. Blijft de Heer trouw en bemint elkander en bidt voor mij.

Familieleden en vrienden, hebt dank en tot weerziens in de hemel.

Jezus barmhartigheid.



Polidoor Taildeman,

haar echtgenoot.

Eugène Bogaert-Taildeman Francine en kinderen,  
Frans Taildeman-De Staercke Paula (†) en kinderen,  
Armand Vandepierre-Taildeman Eliane en kinderen

De families Van Den Berghe, Taildeman, Taildeman,  
Dankenie,

**danken U voor de gebeden  
en deelneming in de rouw.**