

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ;
en wie leeft en in mij gelooft zal in eeuwig-
heid niet sterven. Joh. 11.25-26



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Maria-Bertha Van Den Berghe

echtgenote van Mijnheer
ODO DE SCHRIJVER

geboren te Michelbeke op 1 april 1897 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel op 1 april 1967
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen

Rustig, stil en onopgemerkt is zij heengegaan.

Zij was een echte moeder : eenvoudig, liefde-
vol en goed, vol toewijding en opofferingen, vol
kommer voor haar echtgenoot en haar familie.

Blij van aard was zij graag onder de mensen
en leefde het lief en het leed van iedereen mee.

De laatste jaren waren haar krachten vermin-
derd, zij kon het werk niet meer af maar toch
volgde zij alles innig mee wat er in het gezin
omging. Daarom juist voelen wij een grote
leemte bij haar heengaan uit deze wereld.

Wij zijn diep bedroefd, maar wij geloven dat
zij, zoals zij ons met haar minzaam karakter
de weg naar het goede heeft getoond op aarde,
zich ons ook zal voorgaan naar de goede God in
de hemel.

Liefste echtgenote, moeder en grootmoeder,
wij danken U uit heel ons hart voor al wat U
voor ons over had. Het beeld dat gij in onze
geest hebt nagelaten vergeten wij nooit. Tot
weerziens bij de Heer.



De families VAN DEN BERGHE, DE SCHRIJVER,
TAILDEMAN en VEKEMAN,

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en vrome gebeden.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel