

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het Eeuwig
Licht haar verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Philomena

Van Den Berghe

echtgenote van Mijnheer

Adolf DE COUVREUR

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 3 Januari 1895
en er godvruchtig overleden de 7 December 1953

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Gelijk het den Heer behaagde is het geschied: Zijn
H. Naam zij gezegend.

Heer, de slag die ons treft heeft ons hart verbrijzeld
maar Gij zijt onze Vader, die alles schikt naar ons
beste welzijn, daarom bidden wij, onderworpen aan
uw raadsbesluiten: "Onze Vader... uw wil geschiede...."

De betreurde afgestorvene was 'n deugdzaame vrouw
een trouwe echtgenote en voorbeeldige moeder. Zij
was werkzaam en zorgvuldig; maar in de zorg voor
het tijdelijke vergat zij niet de eeuwige belangen der
ziel. Christelijk was zij en diep godvruchtig. Iedereen
beminde haar omdat zij wist haar zelve te vergeten
om aan anderen te denken. (H. Greg. van Naz.)

Dierbare Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en
Familieleden, hebt dank voor uw liefde en standvas-
tige zorgen. Vandaag verdwijn ik voor uw ogen, maar
mijn liefde blijft bij u. - Van hierboven deel ik voort
in uw beproevingen en uw vreugden, totdat wij eens
weder verenigd zullen zijn in den hemel voor alle
eeuwigheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.afl.

Uitg. Jooris, Faliestr., St. Ma.-Oudenhove



De familiën VAN DEN BERGHE en DE COUVREUR

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.