

De dood van de rechtvaardige is de overgang naar het eeuwig geluk.

Tot vroom aandenken aan de ziel van

MEVROUW

MARIE VAN DEN BERGHE

echtgenote van de Heer
FERDINAND VAN LIERDE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 22 augustus 1909
en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde,
op 19 maart 1977, gesterkt door het H. Oliesel
en de Pauselijke zegen.



De families **VAN DEN BERGHE, VAN LIERDE,**
DE PREZ en **DE MEULENAERE,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Druk. De Vos - Tel. (055) 42 26 41

Voor de éne is de overgang van het tijdelijke naar het eeuwig leven plots en onverwacht ; voor de andere gaat het over dagen van beterschap en hoop, dagen van pijn en teleurstelling. Trachten wij in alle omstandigheden te leven zoals wij bij het afscheid wensen bevonden te worden.

Ook een gelovig mens voelt de pijn van het afscheid heel scherp aan, maar door alles heen komt hier een zekerheid die de kijk op leven en dood anders maakt, een zekerheid die niet van mensen komt maar van God zelf !

Als echtgenote en moeder heeft zij voor haar gezin gewerkt en gezorgd, haar taaië wilskracht hielp haar om haar ziekte moedig te dragen, zodat niemand kon vermoeden dat het einde zo nabij was.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, mijn liefste achterkleinkind, ik ben niet meer in de gelegenheid geweest U te danken voor al die attenties van dankbaarheid en medevoelen die ik van U mocht ondervinden. Bidt allen voor mij in het bijzonder in de Zondagmis, opdat Ik dra als voorspreekster bij de Heer, U mijn dankbaarheid mag betonen.

Beste familie en geburen, blijft elkander helpen zonder veel woorden, de voldoening ervan is reeds een voorbode van de eeuwige beloning die Christus reeds heeft beloofd aan wie Hem helpen in hun naaste. Biëden wij voor elkaar.