

Op U, o Heer, heb ik gehoopt!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie-Elodie VAN DEN BERGHE

echtgenote van Mijnheer

Omer VAN GANSBEKE

geboren te Munkzwalm, de 20 mei 1892 en
overleden te Velzeke, de 13 april 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten

Onze vreugde, onze troost, onze sterkte zijn ons ontnomen, doch de herinnering aan de stichtende lessen en aan de christene deugden van onze welbemindde moeder verleent ons groete verzachting.

Haar gouden hart, haar wijs beleid, maar vooral haar stipte nauwkeurigheid in het vervullen van haar plichten dwongen de bewondering af maar ook de liefde van al die haar kenden.

Vaartwel, dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, in uw midden en door uw tederste genegenheid omringd, heb ik gelukkige dagen beleefd. Volhardt in de vrees des Heren, bewaart het aandenken van moeder, en vergeet niet, in uw dagelijkse gebeden, voor haar te bidden,

Tot wederziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

L. FELIERS

Mijnheer Omer VAN GANSBEKE,

Mijnheer en Mevrouw Polydoor DE GROOTE-VAN GANSBEKE en kind,

Mijnheer en Mevrouw Jerome VAN GANSBEKE-GHYSELINCK,

Mijnheer en Mevr. André VAN GANSBEKE-VAN DE VELDE en kind,

Mijnheer en Mevr. Marcel VAN DE SIJPE-VAN GANSBEKE en kinderen,

De families VAN DEN BERGHE, VAN GANSBEKE, WATTEZ en
VEKEMAN

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN
HUN ROUW.