

God, Gij alleen weet hoe deze goede vrouw U heeft gediend.



Dankbaar om haar leven  
vragen wij een gebed voor

MEVROUW

**Marie, Emma, Alice  
VAN DEN BERGHE**

echtgenote van de Heer  
**Denis Livinus NICA**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 5 juni 1915  
en overleden in het AZ St.-Elisabeth te Zottegem  
op 9 maart 1987,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

«Wanneer ons aards bestaan is afgebroken,  
dan hebt Gij Heer reeds mij een woning bereid  
om daar voorgoed te wonen.» Dit hoopvol vers  
bidden wij in de dodenmis. Deze geopenbaarde  
waarheid geeft dan ook zin en toekomst aan het  
leven van elke gelovige mens. De dood is niet  
het einde maar wel de overgang naar de onbe-  
grensde eeuwigheid.

Stil ging deze goede vrouw ons voor. Terwijl  
de liturgische vastentijd juist een aanvang neemt  
om ons voor te bereiden op het lichtend Paas-  
feest, heeft God zijn trouwe dienaar tot Zich  
geroepen. Voor haar is de eeuwige beloning  
aangeboden. Stil en werkzaam heeft zij haar

leven doorgebracht. Met naastigheid heeft zij  
haar schoon gezin opgevoed. Het geluk van haar  
kinderen en hun wezijn, was haar diepe vreug-  
de. Steeds was zij opgeruimd ook op het mo-  
ment dat de beproeving en de ziekte toesloegen.  
Veel te vroeg heeft zij ons verlaten...

Haar ontmoeting met de Heer was gelovig  
voorbereid; moeder was trouwens een diep ge-  
lovig mens. Elke hoogdagkommunie was voor  
haar een feest. Zij voelde zich zo gelukkig  
Onze Lieve Heer bij haar thuis te ontvangen.  
Wij bidden thans dat zij bij de Heer het heme-  
s geluk mag bezitten.

Goede echtgenoot, lieve kinderen en familie,  
dank voor de jarenlange uitstekende verzorging  
en voor de vele vriendelijke attenties. Blijf voor  
elkaar een steun zijn. Door het gebed van elke  
dag en onze zondagmis blijven wij met elkaar  
verbonden.

Rust in vrede, moeder.

**De families VAN DEN BERGHE, NICA,  
CARDOEN en DE KOKER,**

danken U voor uw christelijke blijken van  
medevoelen en voor uw gebeden.

---

Begraaf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59