

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
M E V R O U W

**Marie, Zenobie  
VAN DEN BERGHE**

**Weduwe van  
Mijnheer Achiel DE WEIRD**

geboren te Rozebeke de 11 april 1889, en in de Heer ontslapen te Zottegem de 15 februari 1972, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

« Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat Hij mij zal doen verrijzen op de jongste dag ».

Onze dierbare afgestorvene, heeft voor God en de mensen haar schone taak volbracht. Ze heeft de zorgen van het leven gekend, ook in haar leven de nood gevoeld God een plaats te geven als Heer, en als uiteindelijke grote trooster. Want niet alles was zonneshijn. Lang heeft ze de laatste tijd van haar leven gekluisterd geweest aan haar zetel, toevertrouwd aan de zorgende handen van huisgenoten, en steunend op de medemenselijkheid en behulpzaamheid van vrienden en geburen.

Wanneer haar leven nu is afgelopen, en wij terugdenken aan de voorbije jaren, dan willen wij eerst en vooral een woord van dankbaarheid uitspreken. Dankbaarheid tegenover God, de Gever van alle goed, om wat moeder voor ons is mogen zijn. Dankbaarheid omdat ze haar leven heeft mogen

leven in de lange jaren. Dankbaarheid ook tegenover elkaar, want menselijke goedheid en welwillende behulpzaamheid is rond de persoon van moeder zo schoon geweest.

En dan willen we ook op dit ogenblik de diepe inhoud peilen van dat leven in eenvoudigheid, en diep geankerd geloof. Niet alles is gezegd wanneer wij ons nu beperken tot de voorbije jaren : moeder heeft ook een toekomst, moeder is ons voorgedaan.

Daarom ook is de droefheid die elk scheidt kenmerkt — ook wanneer we kunnen zeggen : alles is goed geweest — voor ons gelovige mensen getemperd door een hoopvolle verwachting : Kristus is moeder voorgedaan, en Zijn verrijzenis is de zekerheid van haar voortbestaan.

Laten wij moeder gedenken zoals kristenen past : niet als een verlorene, want ze is veel meer dan vergankelijkheid. Kristelijk gedenken is bidden omdat bidden betekent geloven, in de eeuwige werkelijkheid van haar bestaan.

Wij weten dat wij tevreden mogen zijn : wij zijn goed geweest voor moeder, we hebben van haar gehouden. Dan is het goed aan haar te denken.



De familiën  
VAN DEN BERGHE,  
DE WEIRD,  
SEGERS,  
VERSTRICHT,

**danken U voor de gebeden en deelname  
in hun diepe rouw.**

De Beiaard