

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria - Zoë Van Den Berghe

weduwe van de Heer

Omer HITCHINSON

geboren te St.-Maria-Lierde, op 3 oktober 1911 en godvruchtig overleden in het Erasmushospitaal te Anderlecht, op 31 maart 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN DEN BERGHE, HITCHINSON,**
DE PREZ en DE NORRE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Aan het einde van elk mensenleven staat God om elkeen als zijn scheepsel en eigen Goddelijk kind te verwelkomen in zijn Vaderhuis. Op onze reis naar Hem hebben wij een veilige gids meegerekregen, Jezus Christus, die van zichzelf mocht getuigen : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».

De wenken en raadgevingen van deze Goddelijke Gids heeft Maria tijdens goede en kwade dagen nauwkeurig en stipt gevolgd. Zij geloofde in de kracht van Gods nabijheid en vond sterkte in haar geloof om de beproevingen, die het leven haar niet heeft gespaard, te boven te komen. Haar familieleden en buurtmensen vonden steeds bij haar het begrip, het vriendelijk woord en de hulp die ze nodig hadden. Daarom zal ze nu Christus'woord mogen vernemen : « Kom, gezegende van mijn Vader... want wat gij de anderen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan... treed met Mij in de eeuwige Paasvreugde ».

Die Paasvreugde slaat reeds door in het leven van hen die, eeuvoedig en diep-gelovig, steeds gereed zijn voor God en hun medemensen te zorgen, ook al wordt de herfst van het leven een opeenstapeling van lijden en beproevingen.

Met haar beproefde familieleden, met de zorgende leden van het Wit-Gele Kruis, en met allen die bedroefd zijn om haar heengaan bidden wij : « Heer, zoveel jaren hebt Gij deze mens gezondheid en werkkraft geschonken. Voor haar overleden echtgenoot en voor ons, die zij zo duurzaam en genegen was, is het een reden om U blijvend dank te zeggen. Nu haar leven ten einde liep, vragen wij U : wil haar belonen naar werken en de eindeloze PAASVREUGDE schenken in Uw onvergankelijk licht.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.