

Dat de zielen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie Leonie Van den Berghe

weduwe van de Heer
Richard VAN DAMME

geboren te Sint Antelinks de 5 mei 1874 en godvruchtig over-
leden te Sint Lievens - Esse de 5 november 1958

versterkt door de H. H Sacramenten der stervenden.

Uitgeput aan krachten, is haar sterk gestel ten slotte bezwe-
ken. Niemand wordt door de dood vergeten : hoe laat ook
ieder krijgt zijn beurt, en de proeftijd krijgt een einde.

Zalig de mens die in de vreze des Heren heeft geleefd, die
bedacht is geweest met de toekomst zijner ziel, die zich niet
gehecht heeft aan de wereld maar het aards bestaan als een
voorbijgaande werkelijkheid heeft beschouwd.

God is barmhartig voor de eenvoudigen en de nederigen van
harte voor dezen die met edelmoedigheid en met volharding
de lasten van hun gezin hebben gedragen, en in stilte vele
offers hebben gebracht.

Heer vestig de ziel van uw dienaar, in het oord van vrede
en licht, en maak haar deelgenoot van het geluk uwer heili-
gen.

Mijn geliefde kinderen, dank voor alles wat ge voor mij ge-
daan hebt, voor uw goedheid en geduld.

Lieve kleinkinderen en familieleden, vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus ons toekome Uw Rijk.

300 d. afl.

Mejuffer Delphine VAN DAMME,
Mejuffer Maria VAN DAMME,
Mijnheer en Mevrouw Achiel VAN DAMME - VAN CAUWENBERGHE en
kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Jean VAN DAMME - MATTHIJS en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Oscar VAN DAMME - BOCKSTAEL en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Robert VAN DAMME - VAN IMPE en dochter,
Mijnheer Edgard VAN DAMME,

De families VAN DEN BERGHE, VAN DAMME, VAN GIJSEGHEN en BAU-
WENS.

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming
betuigen U hun innigste dank.

Uitg. Gez. Vermeulen, St. Lievens-Esse