

In Uwe handen beveel ik mijn geest,  
Heer God van waarheid. ps. 50



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW  
**Marie Sidonie Van Den BERGHE**

Weduwe van Mijnheer  
**Remi DE WEERDT**

Geboren te Eine de 4 Maart 1858 en er godvruchtig  
overleden de 18 April 1949, gesterkt door al de Troost-  
middelen van onze Moeder de H. Kerk

Zij was lid van het 'genootschap van de H. Barbara  
en van het H. Hart.

Heer geef hare ziel de eeuwige rust en dat het  
eeuwig licht haar verschijne (Off. Def.)

Hoe kunnen we schoner bidden, of hoe beter spre-  
ken bij deze wilsbeslissing van den Allerhoogste?  
Een hogen ouderdom is immers een erekroon als  
hij op den weg van de deugd wordt gevonden.

Zij was een vrouw vol werklust en zorgen voor de  
hare. Een echte moeder en een trouwe echtgenote.  
Tot haren hogen ouderdom bleef haar hart op  
God gericht.

Het was haar groot geluk, wanneer de hoogdag  
werd gedragen en ze kon de H. Communie ontvan-  
gen. Zij mag werkelijk zeggen. Ik heb mijn hoop op  
U gesteld o Heer, in Uwe handen beveel ik mijn geest.  
Duurbare Kinderen Kleinkinderen en Familie, ik dank  
U om Uw liefde en Uw zorgen. De Heer zal er U om  
belonen.. Bidden we voort voor elkaar, opdat we  
eens voor altijd mogen verenigd worden in de Hemel.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

Drukk. R. De Langhe-De Pestel, Oudenaarde.

Mijnheer Remi DHAENENS-DE WEERDT

Mijnheer en Mevrouw Remi DE BUCK-DHAENENS

Mijnheren André en Lucien DHAENENS;

Mejuffers Alix, Cécile en Christiane DHAENENS;

haar kinderen

Mevr. Weduwe Remi DEVENIJS- VAN DEN BERGHE en kinderen  
De Familien VAN DEN BERGHE, DE WEERDT, VAN PRAET, VAN  
DORPE en STRUYVELT.

haar kleinkinderen

betuigen Ued. oprechten dank voor de blijken van Christelijke deelneming