

« Als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Zijn Huis om daar voorgoed te wonen ».

(H. Mis der overledenen)



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Michel VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Camilla AUBECK,

geboren te Michelbeke op 4 augustus 1916 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem op 3 juli 1984.

Gepensioneerd Mijnwerker

Oudstrijder 1940-1945

Lid van K.G.B. en Wielierclub Elst.

In ziekte verlangt men naar genezing, maar als deze uitblijft is er moed nodig om de overgang naar een nieuw leven te aanvaarden.

Zijn gevuld leven was gegrondvest op de overlevering van een kerkelijke, kroostrijke thuis. Michel bleef een trouwe kerkganger van jongsaf, mede dank aan zijn gewaardeerde dienst in een klooster en met het cement van de echtelijke liefde bouwde hij een gezellige thuis op voor vrouw en kinderen. « Wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind : 't is vader » geldt ook voor deze werkzame man.

In de tijd van hard werken in de ongezone mijnen en erna nog zoveel mogelijk voor de familie in de hof, bij de boeren en voor zijn hobby's de duiven en wielierclub van Elst. Een brave, graaggeziene figuur, die na de vele steentjes die hij aanbracht voor de viering van het Oudstrijdersfeest, stilaan zonder klagen aftakelde en voorgoed verhuisde naar ons aller Vaderhuis.

Moge God, onze Vader, die hem geroepen heeft, hem nu barmhartig opnemen in Zijn Huis waar er ruimte is voor velen. Moge Hij Michel omwille van de verdiensten van Jezus' kruisdood en zijn eigen verdiensten de eeuwige vrede schenken, die Jezus beloofde aan zijn getrouwen.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank U zeer voor alle lieve zorgen thuis en de vele bezoeken in de kliniek. Ook als er iets liefs verdwijnt, sterft onze liefde niet.

Mijn vele familieleden, burens en talrijke vrienden, vaartwel. Gedenkt mij ook in uw gebeden en HH. Missen.

De families VAN DEN BERGHE, AUBECK, TAILDEMAN, DONIE,
danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel