

Diegene die het pad der deugd heeft bewandeld, verlaat deze wereld met een gerust geweten.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Nathalie VAN DEN BERGHE

weduwe van

Mijnheer Petrus JANSSENS

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 27 Juni 1869
en godvruchtig overleden te St-Maria-Oudenhove,
de 19 Januari 1955.

Oefen U in de godsvrucht, want ze is tot alles nuttig, daar ze geluk belooft voor het tegenwoordige en voor het toekomstige leven. (Timoth.)

Zij was een godvrezende vrouw, naar Gods' Wet; zij schonk haar tedere liefde aan echtgenoot en kinderen; zij aanvaardde met geloof en verduuldigheid het kruis dat God haar overzond, en toonde zich onberispelijk in haar levenswandel. Vergeten wij haar lessen niet, en verlaten wij haar niet, vooraleer haar door onze gebeden in de woonplaats des Heren geleid te hebben.

(H. Ambrosius)

Zij is heengegaan, maar toch blijft zij voortleven. In het hart harer kinderen heeft zij diep geprent: de volledige onderworpenheid aan wat Gods Wil is, en de grenzeloze genegenheid voor elkander. Zij leeft voort in den Hemel vanwaar zij hare dierbaren zal blijven beschermen door haar gebed voor Gods troon.

Vaartwel, mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de grote genegenheid die ik van u allen mocht ondervinden. „God zegene en beware u”. Dit blijft mijn innigste moederwens. Tot weerziens bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De Familiën VAN DEN BERGHE, JANSSENS,

danken U oprecht voor deelneming
en gebeden.

Drukk. « DE BELAARD », Zottegem.