

„Tot U, mijn God, heb ik mijn ziel geheven! ”
(Intredezing 1e zondag v/d advent)

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Nathalie Van den Berghe

weduwe van de Heer

Karel Lodewijk Meulenijzer

geboren te St Maria-Oudenhove op 5 januari 1865 en
er in de Heer ontslapen op 30 november 1962
gesterkt door het sakrament der zieken.

Wij danken God omwille van zijn onuitsprekelijke goedheid, omdat Hij zolang moeder in ons midden heeft behouden. Maar, ofschoon zij de kracht bezat om een honderdjarige te worden, heeft Hij er anders over beschikt. Over u, Nathalie, kunnen wij zeggen dat gij een echte moeder zijt geweest. Dat zeggen betekent dat gij uw levenswerk goed volbracht hebt. Al de rest in het leven van een moeder is blizaak. Zij heeft geen eretekens nodig, want ieder kind is een ereteken voor zijn moeder wanneer het leeft zoals zij het heeft grootgebracht.

In de avond van haar leven heeft ze haar eenvoud bewaard. Zij is rustig gaan wachten, luisterend naar de stem van haar Meester. Iedereen kan van haar zeggen dat ze nu die laatste dagen zich geen zorgen meer heeft gemaakt over wat met haar zou gebeuren. Zij was gereed en midden de bezorgdheid van haar familieleden was het, alsof ze nog glimlachte.

Heer, zo bidden wij, gedenk Nathalie, die ons is voorgestaan met het teken van haar geloof en die in vrede ontslapen is.

Wij vragen U, dat gij haar en allen die in Kristus rusten, de plaats van verkwikking, licht en vrede zoudt schenken. Door Kristus, onze Heer.



Voor de blijken van kristelijk medevoelen bij het afsterven van Mevrouw Nathalie Van den Berghe, en vooral voor uw gebed tot lavenis van haar ziel danken U :

De families MEULENIJZER-VAN DEN BERGHE.

Uitj. B. Vanderzwinden, koster, St-Maria-Oud.