

"Wie in Mij gelooft  
zal leven in eeuwigheid".

†

Dankbaar bewaren wij in ons gebed  
en onze herinnering

Mevrouw

**Paulette VANDEN BERGHE**

echtgenote van de heer  
**Hubert VANDEN DOOREN**

geboren te Oudenaarde op 2 augustus 1934  
en godvruchtig overleden in het Universi-  
tair Ziekenhuis te Gent op 24 december  
1987, gesterkt door de Ziekensakramenten.

De heer Hubert VANDEN DOOREN,  
Mejuffrouw Michèle VANDEN DOOREN,  
De heer en mevrouw  
August VANDEN BERGHE-VANDORPE,  
De families  
VANDEN BERGHE, VANDEN DOOREN,  
VANDORPE en SIMOENS

danken U voor de troostgevende blijken  
van christelijke deelneming  
en voor uw gebed.

rouwleiding I. cafmeyer - drukkerij matthys - knokke

Niet voor dit leven, maar voor de eeuwigheid heeft  
God ons geschapen.

Deze troostende gedachte begeleidt ons nu wij een  
goede vrouw, echtgenote en moeder ten grave dra-  
gen.

Paulette !

Haar mooie naam klinkt ons in de oren.  
Vijf jaren van ziek-zijn konden haar levenslust  
niet ontnemen, gesteund en geholpen door haar  
liefhebbende levensgezel.

Ze werkte hard, was dapper en verzorgde alles  
wat ze deed.

Haar blije lach en prettig voorkomen zaaiden  
vreugde en geluk om haar heen.

Ze klaagde nooit, maar woekerde met de korte  
tijd, die God haar schonk.

Heer God,

We treuren om een geliefd mens  
die niet meer aan onze zijde leeft.

Laat haar leven in ons hart  
in lengte van jaren  
en in uw liefde voor altijd,  
nu we danken, rouwen en hopen.

We danken.

Om wat zij voor ons is geweest  
in haar voltooid en onvoltooid leven  
zijn we onnoembaar erkentelijk.

We rouwen  
en dragen in ons een diepe wonde  
die moeilijk dicht zal gaan.  
Heel wat verwachtingen  
zijn voorgoed stukgeslagen.

En toch vertrouwen we op uw woord.  
"Voor altijd zult gij gelukkig zijn  
want gij zult Hem zien  
in wie gij hebt geloofd".

"Laat uw hart niet verontrust worden.  
In het huis van mijn Vader  
is ruimte voor velen". (Joa. 14,1)