

Jezus zegt : Ik ben de verrijzenis en het leven...

†

Gedenk in uw gebed en offer de Heer

Prosper VAN DEN BERGHE

weduwnaar van Mevrouw Irma ROOS

geboren te Munkzwalm op 21 juni 1894 en er schielijk
overleden op 3 april 1976, gezalft met het H. Oliesel.

Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918.

Verveerd met verschillende eretekens.

Voorzitter van de plaatselijke oudstrijdersbond.

„Roem niet op de dag van morgen, want gij weet niet
wat de dag van morgen u brengen zal". Deze woorden
van het Boek der Wijsheid zijn zonder twijfel van
toepassing op de overledene, wiens spoedig afsterven
door eenieder betreurd wordt. Gisteren nog zagen we
hem in volle leven en gezondheid en nu zien wij hem
geraakt door de adem van de dood.

Waakt en bidt daarom, want op een uur dat het nie-
mand vermoedt, op een onbewaakt ogenblik komt de
Mensenzoon. Onverschillig voor hulpgeroep slaat hij
zijn slag, zonder mededogen. Gelukkig de mens die zo
leeft, dat hij altijd bereid is om te sterven.

Ook in dit huwelijksleven zijn er vele goede en kwade
dagen geweest. Kwade dagen toen hij tijdens de oor-
log in de vuurlinie streed ; goede dagen toen, nog sa-
men met zijn vrouw Irma, zij na 50 jaar trouwe liefde
op 29 december 1973 hun gouden huwelijksjubileum
mochten vieren ; droevige dagen toen vroegtijdig een
dochter stierf en een zijner schoonzoons op ongelukkige
wijze de dood inging en toen hij op 3 juli 1974 zijn
vrouw verloor.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank
u allen voor ons trouw samenzijn in goede en kwade
dagen, voor uw hulp en uw troost, voor elk gebaar
van attentie. Weest elkaar nu steeds behulpzaam.

Mevrouw Jeroom LEYMAN(†)-VAN DEN BERGHE,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Alfred VAN DEN BERGHE-
DE BACKER, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert VAN DEN BERGHE-
DE POTTER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Roger VERVONDEL-VAN DEN
BERGHE en kind,

De Heer en Mevrouw Libert VERVONDEL-VAN DEN
BERGHE en kind,

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen ;*

De families VAN DEN BERGHE-VAN HUFFEL en
ROOS-PEDE,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van deel-
neming in hun rouw en gebeden.

Drukk. Darragas, Munkzwalm. - Tel. (055) 49 90 59