

Uw Heilige Wil geschiede !

† Bid voor de ziel van  
Mevrouw

**Rachel VAN DEN BERGHE**

echtgenote van Mijnheer René **BADIE**

geboren te St-Goriks-Oudenhove de  
3 April 1926 en aldaar godvruchtig in  
den Heer ontslapen de 15 December 1949.  
Lid van de Confrerie van de H. Barbara  
en versterkt door de Heilige Sacramenten  
der Stervenden.

De vreugde van ons hert is in droefheid  
veranderd. O God, Uwe hand sloeg ons  
zo hard, onze tranen vloeien nu zo druk  
en onze ziel klaagt. Gij geeft ons een bit-  
tere kelk te drinken. Waarom wordt zij  
zo vroeg ons ontrukkt?... Omdat Gij het  
volgens Uwe heilige Wil hebt toegelaten  
en omdat Gij volgens de heilige Apostel  
dezenen hier op aarde beproeft die Gij  
het meest bemint.

O Maria, in het uur mijner dood, toen  
mijne lippen Uwen heiligen naam niet  
meer konden aanroepen, sprak mijn hart  
nog tot U.

Duurbare Echtgenoot, troost U. De  
Heer slaat niet of Hij zalft, wees moedig  
in uw lot, en laat alles over aan de God-  
delijke Voorzienigheid. Hij is onze Vader

die in de hemelen is. Draag zorg voor  
ons duurbaar kind; breng het op in eer  
en deugd. En gij duurzame ouders, broers  
zusters en familie, hoe zal ik u allen  
genoegzaam danken voor uwe goede zor-  
gen; ik zal veel bidden voor u allen hier-  
boven, en weet mij ook inachtig in  
uwe heilige missen en gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Mijnheer René **BADIE**;

Meiuffer Godelieve **BADIE**;

Mijnheer en Mevrouw Petrus **VAN  
DEN BERGHE-RASSCHAERT**;

Mijnheer en Mevrouw Cyriel **BADIE-  
SEEUWS**;

Mijnheer en Mevrouw Marcel **VAN  
DEN BERGHE-SPELTDORRN**;

Mijnheer en Mevrouw André **PER-  
SOONS-VAN DEN BERGHE**;

Mijnheer Roger **VAN DEN BERGHE**

Mijnheer en Mevrouw Odilon **BADIE-  
VAN KERCKHOVE**;

De familiën **VAN DEN BERGHE,  
BADIE, RASSCHAERT** en **SEEUWS**,

bedanken voor uwe christelijke deel-  
neming en gebeden.

Druk. A. Schautteet, 30 Dorpstraat, Anderlecht