

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

In de vrede van de Heer moge rusten, de ziel van  
zijn trouwe dienaar

DE HEER

## Raymond Van Den Berghe

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE CUBBER,

geboren te Erwetegem op 5 maart 1914 en

godvruchtig overleden te Oubraker

op 15 januari 1966,

voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke  
Zegen.

In de volle kracht van het leven werd deze man geroepen om vroegtijdig de eeuwige rust in te gaan. Het is hard om te geloven, dat hij niet meer de vreugde en de steun van zijn dierbaren zal kunnen zijn. Dat hij niet meer de vriend en de helper van zijn medearbeiders zal zijn, aan wie hij zoveel diensten heeft bewezen. Moedig heeft hijzelf veel zwaar werk gedaan en daarbij vele anderen geholpen om gelukkig te zijn. De Heer heeft hem nu geroepen omdat Hij oordeelde dat zijn levenstaak af was. Moge hij nu voor altijd zelf echt gelukkig zijn.

Dierbare echtgenote, heb moed in de pijn van het scheiden en in uw alleen-zijn met de zorg om ons gezin. Gaarne had ik u daarin nog zo lang bijgestaan. Geliefde kinderen, leeft schoon en ge-

lukkig, in vrede met elkaar en in trouw geloof aan God, van wie alle zegen moet komen. Blijft rond moeder verenigd en weest haar vreugde en kracht.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families VAN DEN BERGHE,  
DE CUBBER,  
DE PREZ,  
DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van deelneming en danken U.