



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Robert VAN DEN BERGHE

echtgenoot van

Mevrouw Julia, Germaine VAN DEN HOVE,

geboren te Elst op 16 januari 1903 en god-
vruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 18 mei 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Op het Pinksterfeest kwam voor Robert de
bevrijding uit zijn lang lijden. Hij heeft
geen gemakkelijk leven gehad. Als jonge-
ling verloor hij zijn vader en moest diens
plaats in 't gezin voor een groot gedeelte
overnemen. Met hard werken en zorgen, zo-
als het in die tijd voor de meeste men-
sen was, kwam hij aan de kost en heeft
zich zo door crisis en wereldoorlog heen-
gewerkt. Toch heeft hij nog een hoge leef-

tijd mogen halen en onlangs nog het geluk
mogen beleven van hun 60-jarig huwelijks-
jubileum. Dankbaar willen we allen: zijn
echtgenote, zijn familie en alle bekenden
de Heer voor hem bidden om de eeuwig-
durende vertroosting in de hemel, in het
vooruitzicht dat we hem daar met Gods
genade, zullen mogen weerzien.

De families

VAN DEN BERGHE, GHIJS,
VAN DEN HOVE, SCHIETECATTE,
danken U.

Namis: zaterdag 7 juni 1986 om 8u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel