

Gij goede en trouwe knecht, kom aan !
Gij hebt mij trouwe dienst gedaan
In d'allerminste kleinigheid
Verheug U tot in eeuwigheid.

G. G.



**GEDENK IN UW GEBEDEN
DE VROME ZIEL VAN
DE HEER**

Victor VANDENBERGHE

echtgenoot van Mevrouw Octavie DE METS,
geboren te St.-Maria-Horebeke op 25 december 1902 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 3 augustus 1979, voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Niet zonder de dood, maar door de dood heen is de Heer Jezus tot het Nieuwe, Eeuwige Leven overgegaan; in volledige overgave liet hij zich los... in de handen van zijn Hemelse Vader: « Vader, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede... In Uw handen o Heer, beveel ik mijn geest... »

In navolging van de Heer Jezus heeft de dierbare overledene hetzelfde gedaan: hij heeft het lijden aanvaard niet als een foltering maar als een loutering, ja, als een bevrijding, indachtig het woord van de Heer Jezus: « indien de graankorrel niet in de aarde valt en afsterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort ». (Ev. Jo 12, 24)

Met diepe droefheid om zijn heengaan, maar met nog veel diepere eerbied en dankbaarheid voor zijn stichtend-verdienstelijke levensweg staan wij nu rond het graf van onze geliefde echtgenoot en vader, want hij was een door-en-door brave man, rotsvast in

zijn geloof, een voorbeeld van ongeveinsde godvrezendheid en gebed. Hoevele jaren heeft hij jaarlijks in de processie de H. Sakrament-hemel met diepe vroomheid gedragen! Dank U wel, beste vriend Victor en dat God U belone voor die « Akte van Geloof »!

Lieve echtgenote, mijn trouwe levensgezellin, met pijn in het hart moet ik U alleen laten, doch troost U in de gedachte dat wij weldra mekaar terugvinden voor Gods trouw. Ik dank U voor al uw liefdevolle toewijding.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, dierbare zusters en familieleden, het was mij een grote troost te mogen ondervinden hoe gij uw best hebt gedaan om mijn lijden te verzachten en moeder in haar eenzaamheid op te beuren. Draagt verder zorg voor haar en bidt voor mij. Vaart allen wel en tot weersziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De namis heeft plaats op zondag 16 september om 7 u. 30.

De families VANDENBERGHE, DE METS,
HOECKMAN, HERTECANT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijven van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel