

" God slaat, maar zijn handen zegenen ...



Bid voor de zielerust

van de Heer

**Wilfried VANDEN BERGHE,**

Echtgenoot van Mevrouw

**BERNICE DHONT,**

geboren te Eine, op 25 februari 1932 en god -  
vruchtig overleden te Oudenaarde, op 2 augustus 1966  
voorzien van al de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk.

Met schrijnende droefheid en stille ontoeroing staan  
wij om de lijkbaar van deze voortreffelijke jonge man.

In de volle bloei van zijn leven, wordt hier een lief-  
devolle echtgenoot en een nog zo onmisbare vader,  
door de dood overvallen. Vol arheidslust, heeft hij  
gewerkt en gezorgd voor zijn gezin. Rusten kon hij  
niet; geen waarschuwing kon hem weerhouden: zijn  
welvarend bedrijf moest hij in gang houden en op-  
drijven. Toen kwam de inzinking en ontrukte hem  
plots aan alles wat hem dierbaar was. God hebbe  
zijn schone ziel en helpe zijn vrouw en kinderen!

Mijn dierbare en beminde vrouw, ik kan u niet ge-  
noeg bedanken voor alles wat gij zo diep oprecht voor  
mij hebt gedaan. Te vroeg moet ik u verlaten. Gods  
wil geschiede. . . Draag wel zorg voor onze kinderen.  
Maak er goede en schone mensen van. Lieve kinderen  
God zegene U; moeke zal u nog meer beminnen.

Beste ouders, gij hebt altijd geholpen waar het kon;  
hebt dank erom! Vergeet ons niet.

Goede familieleden en vrienden, vaartwel. Blijf mij  
allen gedenken in uw gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.a.)*  
*O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.*

Mevrouw Wilfried VAN DEN BERGHE - DHONT,

Jonge Heer Luc VAN DEN BERGHE,

Jonge Juffer Caroline VAN DEN BERGHE,

Heer en Mevrouw Leon VAN DEN BERGHE - VERHAEGEN,

Heer en Mevrouw Evarist DHONT - DE VOS,

De familiën VAN DEN BERGHE en DHONT.

Danken U van harte voor uw kristelijke deelneming en voor uw  
gebeden, die ons tot troost en de overledene tot zielerust strekken.

Drukk. P. De Longie - Koster, O.L. Vr. kerk, Oud